



DAG

DORPS AMBITIE GROEP
OTTERSUM



foto: Frank Wouters

maart/april 2017

8 ♦ DAGblad

Inhoud

- 02 * Leefbaarheid
 - * Huiskamer
 - * Dorpsondersteuner
- 03 * Hartstichting
 - * Orgelconcerten
 - * Column Jos Gröniger
- 04 * Sam Hendriks
- 05 * Ottersummum
 - * 'n Stukske Ootersóms
- 06 * Verenigingsnieuws
- 07 * Verenigingsnieuws
- 08 * Louik Ebbers
- 09 * Boeiend leuk
 - * 60e Jeugd4daagse
- 10 * Koningstreffen 2.0
 - * De Ottersumse Quiz
 - * Gezamenlijke dodenherdenking
- 11 * Janet Renders
- 12 * Huub Coopmans
- 13 * Toekomst accommodaties
 - * Tusse Carnaval en Pösse
 - * Bitch Parking Only
- 14 * Ottersum bedankt
 - * Bibliotheek helpt bij belastingaangifte
- 15 * 50 jaar KBO Ottersum
- 16 * Nog iefkes kie.ke bij:

BESTE DORPSGENOTEN,

Begin april 2017. Ottersum ontwaakt uit haar winterslaap en de lente geeft kleur aan ons mooie dorpje. Dit DAGblad staat weer bol van de activiteiten. Honderden dorpsgenoten nemen deel aan Ottersummum en de sport- en speelstraat is weer een bruisend hart van ons dorp. Een nieuwe pastoor en kapelaan verwelkomen we en op de akkers is veel bedrijvigheid.

In deze editie hebben we diverse vragen aan u. Vragen over de toekomst van de accommodaties en vragen over de behoefte aan een huiskamer. Op het gebied van leefbaarheid komen we met het initiatief van een dorpsondersteuner.

Maar we vragen vooral uw aandacht voor de verhalen van onze dorpsgenoten. De een zit in het verre Finland, de ander is heel dichtbij. Prachtige verhalen voor u en over u.

De redactie wenst u veel leesplezier!



✓ LEKKER

✓ LEUK

✓ LEVENDIG

✓ LEEFBAAR

LEEFBAARHEID IN ONS MOOIE DORP

In ons mooie dorp wordt altijd enorm veel georganiseerd. Er is constant van alles te doen voor jong en oud. Dit zijn niet alleen vaste wekelijkse activiteiten, maar ook activiteiten die spontaan georganiseerd worden.

Dit alles draagt bij aan de leefbaarheid, het zorgt ervoor dat we elkaar kunnen blijven ontmoeten en blijven kennen. Het mooie is dat we elkaar hierbij proberen te ondersteunen, te helpen. Als je iets nodig hebt kun je bij de ander terecht. Hoe mooi is het als je de ander kunt helpen. Typisch voor ons dorp is dat we de ander iets gunnen, we versterken elkaar.

Al deze dingen zorgen ervoor dat je in Ottersum prettig kunt wonen. Je kunt maar kiezen wat je wilt doen, sport, zang, muziek, carnaval noem maar op. Ook als je er niet zelf aan deelneemt is het toch prettig en belangrijk dat de mogelijkheid er is.

Vrijwilligers

Maar wat je wel vaker hoort en leest is dat het moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die dit mede willen organiseren. Mensen willen nog wel incidenteel een uurtje helpen, maar vaste vrijwilliger worden in een bestuur daar is meer behoefte aan.

De voetbalclub luidt de noodklok, de sport- en speelstraat zoekt mensen, de DAG zoekt ondersteuning, mértzitting kan mensen gebruiken.

Natuurlijk zijn er heel veel mensen actief, maar er is en blijft behoefte aan nieuw kader.

Ook als je nog nooit hebt meegedaan kun je van onschatbare waarde zijn. Je hebt dan juist een frisse blik op dingen. Hierdoor blijven activiteiten in beweging en zo hoort het ook.

Oproep

Vandaar de oproep aan iedereen die ons mooie dorp een warm hart toedraagt, meld je aan bij een organisatie. Neem je verantwoordelijkheid voor nu, maar ook voor de toekomst, zodat onze jeugd ook kan zeggen: ik woon in een prachtig, levendig dorp. Onderschat jezelf niet, want je kunt altijd iets betekenen en al doende leert men. Het dorp wacht op jouw bijdrage!!

Namens alle inwoners van ons mooie dorp: DANK!

Sjaak Smits

HUISKAMER IN OTTERSUM?

In navolging van initiatieven in Ven-Zelderheide en Milsbeek bereiken ons nu ook vragen over de mogelijkheden van een huiskamerproject in Ottersum. Ook vanuit de KBO is het verzoek gedaan om dit initiatief nader te verkennen.

Vanuit DAG Ottersum zijn wij op zoek naar enkele dorpsgenoten, die de wens en haalbaarheid van een Ottersumse huiskamer willen verkennen.

Aanmelden kan via dagbladottersum@gmail.com of bij een van de redactieleden van het DAGblad.

OTTERSUM KRIJGT DORPSONDERSTEUNER!

DAG Ottersum heeft de afgelopen weken overleg gehad met de gemeente Gennep over de inzet van een dorpsondersteuner.

Een dorpsondersteuner is een eerste vraagbaak voor inwoners, die vragen hebben op verschillende terreinen van zorg en welzijn. Vragen op het gebied van de WMO, zorg of vragen op andere terreinen.

De dorpsondersteuner helpt u met verwijzen naar de juiste plekken en instanties. Uiteraard neemt de ondersteuner niet het volledige werk over, maar wordt u op weg geholpen naar de juiste instantie of loket.

In het volgende DAGblad willen we graag de dorpsondersteuner presenteren en daarna zullen we in ieder DAGblad aandacht besteden aan de verschillende soorten vragen waarvoor u bij de ondersteuner terecht kunt.

DAG Ottersum denkt met de inzet van een dorpsondersteuner een belangrijke bijdrage te leveren aan het welzijn van onze dorpsgenoten.



SAMEN STRIJDEN TEGEN HART EN VAATZIEKTEN



VOOR DE 50STE KEER

Van 2 tot 8 april 2017 vindt de 50 jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats, de Hartweek. Ook dit jaar komen de collectanten weer langs voor een bijdragen in de Ottersum.

Wat doet de Hartstichting?

Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Aan hart- en vaatziekten overlijden per dag ruim 100 mensen. Dagelijks komen 1000 mensen met hart- en vaatziekten in het ziekenhuis terecht. De preventie, behandeling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting. Wij strijden tegen hart- en vaatziekten, een van de belangrijkste doodsoorzaken in ons land, door financiering van onderzoek, voorlichting over een gezonde leefstijl en het realiseren van innovaties in de zorg.

Rien Laracker, Coördinator Hartstichting in Ottersum, tel. 0485 - 515653

ORGELCONCERTEN IN OTTERSUM

Het Ottersumse orgelcomité heeft weer twee concerten op ons fraaie kerkorgel kunnen organiseren.

Het eerste concert is op **zondagmiddag 21 mei a.s.** Om 16.00 uur speelt dan Tannie van Loon (1974) uit Eindhoven. Zij is daarmee de eerste vrouwelijke organist die op ons orgel komt concorderen.

Later dit jaar op **woensdagavond 2 augustus** is Jos Maters uit Bunschoten te gast. Deze jonge organist geeft al voor de vierde keer een concert in Ottersum. De vaste bezoekers van onze concerten weten intussen hoe virtuoos hij de toetsen en pedalen weet te bespelen.

Voor beide concerten geldt vrij entree (na afloop collecteschaal bij de uitgang). De concerten zijn op videoscherm in de kerk te bekijken.



COLUMN

ONTHOUDING

Bij het verschijnen van dit DAGblad is de vasten (bijna) voorbij, en zijn mijn veertig dagen zonder alcohol voorbij.

Dat klinkt alsof de periode zonder alcohol een kwelling voor me is geweest. Ik kan jullie geruststellen. Hoewel ik er op sommige momenten 'nie ien spij', heb ik de alcohol geen moment gemist hoor. En wellicht nog een geruststelling: er is door mijn deelname aan de sympathieke actie geen baan in bierbrouwerijen op de tocht komen staan. En als ik straks weer mag ontstaat er beslist geen schaarste op de markt. Die was er overigens wel laatst op een zaterdag op de Markt in Gennep.....

Hoewel er best dingen zijn die ik best even zou kunnen missen, waag ik me niet aan geheelonthouding. Nee, daar ga ik niet aan meedoen. Al is het maar omdat ik dan wellicht merk dat mijn geheugen me zo nu en dan in de steek zou laten. Wat niet weet, wat niet deert, hé.

Waar ik niet zónder kan? Tja, dat is iets anders dan wat ik niet kan missen, hè. Humor komt voor beide kwalificaties in aanmerking. Ikzelf zou gek worden zonder een dagelijkse dosis, en ik denk dat ik niet de enige ben.

Je hoort mij niet zeggen dat humor de remedie tegen alle klachten is. Het kan wel veel leed verlichten. Voor mij persoonlijk is humor doorgaans de manier om ergernis te verdrijven. Doorgaans.... Zonder deze column een politieke lading te willen geven, beken ik eerlijk dat mij bij het vernemen van uitslag van de jongste Tweede Kamerverkiezing het lachen even verging....



Jos Gröniger

EVEN VOORSTELLEN: SAM HENDRIKS, VANUIT FINLAND

MIJN FINSE ERVARING/VERHAAL:

“Beste Ottersummers, Mijn naam is Sam Hendriks. Ik ben 20 jaar jong en ik studeer aan de HAN in Nijmegen. Hier volg ik de opleiding ‘Maatschappelijk werk en dienstverlening’. Ik zit nu in mijn vierde en laatste jaar. Daarnaast ben ik trots Ottersummer! Momenteel verblijf ik in het kader van mijn studie in Helsinki (Finland) voor een half jaar. Hier volg ik de minor ‘Social services’ aan de Metropolia University of Applied Sciences.



Waarom Finland? Dat zal vast en zeker een vraag zijn die nu door jullie gedachten gaat. Ik heb gekozen voor Helsinki en Finland vanwege een aantal redenen. Allereerst heb ik gekozen voor Finland, omdat de manier van studeren hier op een erg effectieve en creatieve manier plaatsvindt. Het onderwijssysteem staat goed aangeschreven. Daarnaast is Finland een sociaal land met een sterk sociaalzekerheidsstelsel. Er heerst dan ook een tolerante en open-minded cultuur. Ook dat maakt het voor mij als sociaal werker interessant. Tot slot is Finland zelf een erg mooi land door de prachtige natuur dat het heeft en de rust die de Finnen zelf uitstralen.

Voornaamste reden dat ik hierheen ben gekomen is natuurlijk het studeren. De minor die ik hier volg, bevalt me tot nu toe goed. De lessen hier zijn veelal interactief. Momenteel krijg ik Finse taallessen (toch wel een pittig taaltje aangezien het met bijna geen enkele andere taal te vergelijken is) en ben ik bezig met het opzetten van een zogenaamd ‘Innovation project’ met internationale studenten van verschillende op-

leidingen. Het doel van het ‘Innovation project’ is om kwetsbare volwassenen (die buiten de boot dreigen te vallen) te stimuleren en het mogelijk voor hun te maken om zoveel mogelijk deel te nemen in de samenleving door ze te motiveren door middel van games. Hierna zal ik nog drie vakken volgen die nog meer aansluiten op mijn vak als maatschappelijk werker.

Tot slot heb ik al heel veel mooie momenten mogen beleven hier. Ik verveel me geen moment. De stad Helsinki biedt genoeg mogelijkheden en met bezienswaardigheden als de bekende kerken (de Domkerk van Helsinki en het Oespenski-kathedraal) en de kleine eilandjes (zoals Suomenlinna) valt er genoeg moois te bezichtigen. Het leven hier in Helsinki is dan ook iets waar ik van ben gaan houden. Wat het extra speciaal maakt is het leven met de studenten van andere nationaliteiten en culturen. De vele pre-party’s in de appartementencomplexen en stapavonden met mijn Erasmus vrienden zorgen voor veel gezelligheid. Naast Helsinki heb ik ook al plaatsen zoals Porvoo (klein historisch stadje ten oosten van Helsinki) en Tallinn (Estland) mogen bezoeken. Deze week bevind ik mij in het prachtige Lapland. Later in maart zal ik nog met een studentencruise richting Stockholm gaan. In Lapland verblijf ik een week met veel andere Erasmus studenten. Met een beetje geluk ga ik hier de ‘Northern lights’ zien. Daarnaast zullen we vooral veel schik gaan beleven met deze groep. Activiteiten zoals een ‘husky-ride’ en ‘zwemmen’ in een bijna bevroren Arctic Ocean zullen het alleen maar onvergetelijk maken!

Mede-Ottersummers, ‘kiitos’ voor het lezen van mijn verhaal! Dat we elkaar maar snel genoeg weer mogen treffen.”

Nähdään! Sam



VIJFDE EDITIE VAN OTTERSUMMUM

Op zaterdag 15 april staat Ottersum weer in het teken van het grote culinaire festijn: Ottersummum. Negen verenigingen gaan de prachtige uitdaging aan om voor meer dan 300 deelnemers een heerlijk gerecht te bereiden in een prachtige ambiance.

De St. Janstraat wordt omgetoverd in een heuse “Walk of Fame”. Prachtig is dat de horecagelegenheden en ook een particulier geheel belangeloos hun accommodatie ter beschikking hebben gesteld. De verenigingen gaan deze locaties omtoveren tot een unieke filmset dat als decor dienst doet om een lekker gerecht te nuttigen. Alles wordt door de leden zelf gedaan, de inkoop, bereiden, serveren en opruimen.

Na afloop vindt er in “de Pub” nog een centraal feest plaats, waar iedereen elkaar nog kan treffen en ervaringen kan uitwisselen onder het genot van een drankje, waarbij een gedeelte van de opbrengst ook weer naar de verenigingen gaat.

Kortom een prachtig feest: van - voor - door de Ottersumse verenigingen.

U kunt daarbij aanwezig zijn, voor €35 krijgt u op 8 locaties een gerecht en een consumptie. U gaat dan met een groep van 40 mensen van locatie naar locatie.

U kunt zich nog opgeven bij het centrale aanmeldpunt:

’N STUKSKE OOTERSÓMS

Hendrikus Alfonsus Ignatius Geronimus De Bruïne haj ’n óproep gekreege um zich te mélden vör de keuring um zien dienstplicht nao te kómme.

Hendrik, ’nnen boerenjóng van 18 jaor, mós de maot van de kleere, én zien schoenmaot ok bi j zich hëbbe. Plus de ta.nd-artsekaort! Dat ging Hendrik allemól bove zien pétje. Ja..., Hi j haj zien hémd én zien overal mit gèn maot én zien klu.mp én schoene, maot 46 (alleen vör de zóndag). Én as ie ’nnen kwojjen ta.nd kreeg, dèn héél érg pien di., dan hiel hi j ’m zélf mit de knieptang d’r uut. Dor mósse ze ’t mar mit doe.n, dor ien Arnhem.

D’n dag kwam én Hendrik ging nor Arnhem, ’óp zien klu.mp’. De schoe.n ien ’n tas. Hendrik bi j d’n keuringsdokter: “Zo., Hendrikus De Bruïne uit Ottersum”.

“Nee Dokter dat hiet Ootersóm én de naam is De Bru.iene!!” “Aha” zèt d’n dokter. “Jij komt van ’t platteland?” “Nee dokter, van ’t mô.jste dörp ien Limburg.” “Prachtig”, zèt d’n dokter, én begó mit ’t ónderzoek. Hendrik lätter: “Hi j begón te vuule én te dowwe óp plétse wor ik zélf nie èens dörf te kómme”.



Sjaak Smits (sjaaksmits@ziggo.nl of bellen 512945)
Dit mag u niet missen, het belooft wederom een groot spektakel te worden waarbij de opbrengst gaat naar de Ottersumse verenigingen.

Namens alle deelnemende verenigingen heten we u meer dan welkom.

Achates, VIOS, Niersotters, Vrijdag bij Koos, KVV, TOV, Sport- en Speelstraat, Zangvereniging St. Caecilia, Harmonie St. Caecilia.

Högstes èens ien de wèèk. Ik mós hard ien mien ha.nd bla-oze én toen vuulde hi j än mien balle, de smèrlap (Wörum? Wat ’n ónzn?) No 10 minuute: “Mooi, U bent, op ’n kleinigheidje na, kern gezond, meneer De Bruïne.

Maar..., voor alle duidelijkheid, daar moet ’meneer De Bruïne’ toch maar even mee naar de huisarts! Hendrik: “Meneer d’n dokter, ik hëb ’al ’n par keer gezèt. ’t is De Bru.iene!” “Jawél, oké oké, sorry, meneer De Bru.iene!, “Maar..., in dát geval heet ’t bij u helaas ook anders. U heeft dan nl. een druieper (druiper)” Hendrik: “Dokter, hartstikke bedankt!” “Dor weet ik wél wat óp. Dor kóm ik héél mékkelek vanaf!” “Oh ja Hendrik, Hoe dan?” “Geleerd van ’nne goeje vriend. Dan loop ik thuis zón 100 mèter gewéldig, ontzèttend kèj hard nor ’t vé.ld én dan blief ik ienèens stokstief stilstaon.” “Én dan?” zèt d’n dokter.

“Dan löpt dèn druieper gewoon dör” zèt Hendrik! “Weer wat geleerd, zei de dokter”.

Piet van Lin de Po.st.



AFDELING OTTERSUM

Na een periode (Carnaval) waar onze groep wat minder actief was, komen er nu allerlei activiteiten.

Op 18 maart deden we mee aan Actie Schone Maas van onze gemeente en stonden we al voor 8.30 uur aan de Gemeentewerf om onze spullen te halen. Onder leiding van Martien Rutten, onze kersverse secretaris, hebben we de Niersweien aan de Ottersumse kant onder handen genomen.

Een verbroederende actie omdat we elkaar soms over de afrasteringen moesten helpen!

Op **12 april** hebben we een theatervoorstelling in De Klapros in Siebengewald waar grote belangstelling voor is.

Dan een activiteit die we bij iedereen onder de aandacht willen brengen en dat is de lotenverkoop.

Dit jaar krijgen we extra reclame van het landelijk bureau en komen in de periode van **15 mei t/m 11 juni** bij u langs. Wij hopen dat u meedoet en ook... dat u in de prijzen valt!

Verder nog een actie die geld oplevert voor onze afdeling en dat is de RABO clubkascampagne van **2 t/m 22 mei**. Als u lid bent van de Rabobank kunt u op onze afdeling stemmen... Mooi toch?

Tenslotte..... onze doelgroep is mensen die lichamelijk hulpbehoevend zijn en daardoor eenzaam.

Eventueel aanmelden hiervoor bij Berna Pubben 511970.



Droom van een KBO-er

Er is al leven in de brouwerij van de "huuskamer". Óns Kruuspunt is lekker warm en de geur van verse koffie komt je tegemoet. De agenda ligt op tafel: eens kijken wat de week ons te bieden heeft.

Maandag 10.00 uur: Vrijwilligersbijeenkomst. We draaien nu 3 maanden? Hoe gaat het?

14.00 uur: Samen handwerken voor het goede doel.

19.00 uur: Leesclub. Ben benieuwd welk boek ze gaan bespreken. Altijd interessant.

Dinsdag 10.00 uur: Vrije inloopochtend. De ouderenadviseur van de KBO is aanwezig voor adviezen.

14.00 uur: Schildersclub, altijd spannend.

19.00 uur: Evaluatiebijeenkomst met de DAG.

Woensdag 10.00 uur: OOGG (OuderenOrganisaties Gemeente Genep). De wethouder komt ook. Leuk om nu eindelijk hier te kunnen vergaderen. Er is gevraagd of een vrijwilliger hen wil rondleiden.

14.00 uur: Sjoelen en andere spelletjes. Ondertussen gezellig kletsen.

19.00 uur: Documentaire kijken "Het doet zo zeer" over dementie. Indrukwekkend, heb 'm al gezien, maar wil graag samen hierover praten.

Donderdag 10.00 uur: Samen Koken, daarna natuurlijk samen eten.

11.00 uur: Jos Gröniger. Hij gaat een stukje over ons schrijven in Maas- en Niersbode.

19.00 uur: Gezamenlijke thema-avond KBO's. Staat niet bij waarover 't gaat. Ik meen Euthanasie. Hmm, word je nooit dommer van. Maar eens gaan luisteren.

Vrijdag 09.30 uur : KBO – bestuursvergadering samen met bestuur óns Kruuspunt.

12.00 uur: Samen lunchen. Ben benieuwd of dit gaat lopen. Iedereen brengt wat lekkers mee.

13.30 uur: Inloopmiddag voor iedereen.

19.00 uur: Informatie over gezamenlijke meerdaagse reis met Ben Custers.

Ik schrik wakker! Ontwaak uit deze prachtige droom! Hoe lang nog voordat dit werkelijkheid wordt?

Secr.KBO: sil.lenie.smits@gmail.com.Tel. 0485-211822



Basisschoolleerlingen van de Brink uit Ottersum en de Vonder uit Ven-Zelderheide geven samen met harmonie St. Caecilia een uniek concert.

Met het project "Blaasmuziek is cool" is harmonie St.Caecilia in maart weer gestart met een 5 tal informatie lessen over de blaasmuziek, zoals de harmonie deze uitvoert tijdens de diverse gelegenheden en over alle blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten. Tevens wordt aangegeven welke de opleidingsmogelijkheden zijn. Tijdens deze lessen is er door de leerlingen ook een drietal liedjes ingestudeerd die zij samen met het harmonieorkest en het leerlingenorkest gaan uitvoeren op maandag 17 april (2e Paasdag) om 11.00 uur in zaal De Pub in Ottersum. De leerlingen gebruiken hierbij hun zangkwaliteiten, bespelen de kazoo en de boomwhacker. Ze hebben tijdens de lessen op school fanatiek en op een zeer leuke wijze hieraan gewerkt onder begeleiding van een aantal leden van de harmonie en andere vrijwilligers. Tijdens dit concert zal de harmonie en de leerlingen ook nog een aantal nummers ten gehore brengen en treden ook de blokfluitlerlingen op. Al met al best de moeite waard om met de gehele familie, vrienden, burens en bekenden naar dit concert te komen.

Harmonie ontvangt foaienpotje van café en cafetaria de Klok voor het basisschoolproject.

Voordat op carnavalsdinsdag het laatste pilsje werd getapt door prins Rick den 2-de van de waldkrekels, werd het foaien potje van De Klok overhandigd. Dit jaar was dit bestemd voor het schoolproject "Blaasmuziek is Cool" van de harmonie. Het was het een prachtig bedrag van € 350,-, dat door de klanten van café en cafetaria de Klok van de 11-11 t/m carnavalsdinsdag in het potje is gestopt. De harmonie is iedereen die een bijdrage hieraan heeft geleverd en De Klok natuurlijk, die dit hebben mogelijk gemaakt, heel erg dankbaar voor dit mooie bedrag, waarmee we o.a. weer leuke muziek en speciale instrumentjes hebben kunnen aanschaffen om dit project te kunnen verwezenlijken.

Potgrondactie

De potgrondactie die in maart is gehouden is weer een succes geworden en we willen iedereen bedanken die een bijdrage aan deze actie heeft geleverd. Wij hopen dat u in de komende maanden zult genieten van de prachtige bloemen en planten die in deze potgrond groeien.



ZANGVERENIGING CAECILIA

Na ons 75-jarig jubileum zijn we vol enthousiasme begonnen met het instuderen van nieuwe stukken en met het maken van muzikale toekomstplannen.

Ons voorlopige activiteitenprogramma voor 2017 ziet er als volgt uit:

- 15 april : **Ottersummum**
- 25 juni : **koorevent Graefenthal**
- 8 juli : **muziekdag tgv 400 jaar stadhuis**
- 7 okt. : **actie Schone Maas**
- medio nov. : **middagconcert met Walbergse Zangvereniging Deurne**
- 9 dec. : **kerstmarkt Graefenthal**
- rond Kerstmis : **kerstconcert met GVE in Genep en een mis bij de Kruisheren in St. Agatha**

In 2018 wil ons koor in de vastentijd het Requiem van Fauré (her)uitvoeren met medewerking van solisten.

Voor het najaar van 2018 staat een concert gepland in samenwerking met GVE en een gezamenlijk concert met bovengenoemde zangvereniging uit Deurne.

We hopen U als luisteraar te mogen begroeten en wensen U een smakelijk, gezellig Ottersummum en mooie paasdagen.

Tony Peters-van de Rakt

OTTERSUM IN BEDRIJF

LOUIK EBBERS BOERT BIOLOGISCH

'WEER EEN BEETJE ALS VROEGER'

Het boerenbedrijf verdwijnt steeds meer uit het Nederlandse plattelandsbeeld. In ons dorp zijn we wat dat betreft nog verwend met bijna tien boerenbedrijven.

De redactie van DAGblad Ottersum nam onlangs een kijkje op het bedrijf van Louik Ebbers die de 'familieboerderij' aan de Aaldonksestraat van een regulier bedrijf omvormde tot een biologische boerderij.

"We doen het werk van vroeger, in een modern jasje", zegt Louik.

De nu 47-jarige agrarisch ondernemer stapte in 1990 in de maatschap met zijn ouders. Twaalf jaar later nam hij het gemengd bedrijf met varkens, koeien en akkerbouw over. In 2010 besloot Louik het van een gemengd bedrijf over te schakelen naar een biologische veehouderij.

Tegenwoordig heeft hij 110 melkkoeien waarvan het jongvee op grond bij het Gennepershuis graast.

En daarmee nam hij een uitzonderingspositie in de regio in want in een straal van 15 kilometer zijn geen andere biologische boerenbedrijven te vinden.

"In Rips en Millingen aan de Rijn vind je collega-bedrijven", zegt Louik, "en dat betekent dat er weinig ervaringsdeskundigen op dat gebied in de buurt zijn."

Wat houdt dat biologisch boeren nu eigenlijk in?

Louik: "Eigenlijk gaat de biologische boer weer terug in de tijd. Er worden op het land en in de wei geen bestrijdings-



Louik Ebbers tussen de koeien op zijn bedrijf (eigen foto)

middelen gebruikt om onkruid te verdelgen. Dat betekent dat je anders (vaker) moet bewerken voordat je gewassen inzaait. En ook moet je vaak eggen. De maïs moet je schoffelen. En in de wei zaaien we klaver bij waardoor het gras beter bemest.

Voor de dieren betekent het dat zij alleen in geval van nood antibiotica krijgen en structureel wordt minder krachtvoer gegeven." Om sterkere dieren te krijgen kruist de boer de diverse koeienrassen met elkaar.

Aan het biologisch boeren kleven ook risico's volgens Louik. Zo is de melkopbrengst 20 procent lager en is de boer meer afhankelijk van het weer. "Stel dat er een wolkbreuk plaatsvindt in een warme periode. Met zwaar materieel kun je dan soms niet het land op, en krijgt het onkruid vrij spel."

De producten van de biologische melkveehouderij vinden gretig aftrek. "We leveren melk voor kaas en andere biologische producten aan fabrikanten voor Boer en Land van Campina. De consument vraagt steeds vaker naar producten van de biologische boerderij."

BOEIEND LEUK

De DAG-werkgroep Leuk en de stichting Cultureel Erfgoed werken al een tijdje samen. Voor dit jaar zijn er alweer de nodige plannen in uitvoering.

Historische avond

Er komt natuurlijk weer een historische avond later dit jaar. Wat het thema gaat worden, kunt u in een volgend DAGblad lezen.

Open Monumentendagen

Op 9 en 10 september a.s. zijn de landelijke Open Monumentendagen. Het thema is dit jaar Burgers, Boeren, Buitenlui. Voor ons aanleiding om ons fraaie Raadhuisplein met aanliggende panden onder de aandacht te brengen. Het is een zeldzaam voorbeeld van een nog bestaande dorpsbrink (niet te verwarren met De Brink elders in ons dorp). Aan het Raadhuisplein vind je het fraaie, rijke gemeentehuis, de kerk, de pastorie, cafés.

Hoe we dit gaan invullen is nu nog niet duidelijk omdat er hetzelfde weekend ook de Niers Survivalrun plaatsvindt.

Keramiemuur

Onze organisatie is in overleg met Pieter Arts om op de muur van de pastorietaun enkele keramiek reliëfs met historische afbeeldingen van Ottersum aan te brengen.

Ottersums Ommetje

Al haast in de vergetelheid verdwenen is het Ottersums Ommetje, een wandeling langs historische panden en locaties van ca. 2 km. De beschrijving is te vinden op www.ottersum.info. We willen dit ommetje gaan herzien en zo mogelijk een korte en lange(re) variant maken.

Kerkelijke kunst

Verder zijn enkele vrijwilligers bezig om de kerkelijke kunst in onze parochiekerk te inventariseren en op te schrijven. Mogelijk komt er in de toekomst een boekje uit waarin alles staat beschreven.

Hebt u interesse om als vrijwilliger mee te werken aan deze projecten of hebt u zelf ideeën die leuk of interessant voor ons dorp zijn, stuur dan een mailtje naar info@ottersum.info. Wij nemen dan met u contact op.

60E JEUGD 4-DAAGSE OTTERSUM

Het lijkt misschien nog lang te duren maar op 5 juli 2017 start de 60e jeugd 4-daagse! Vele Ottersummers hebben hier al aan mee gelopen, en niet alleen mensen uit Ottersum, mensen vanuit de hele gemeente en zelfs daarbuiten!

Misschien loop je dit jaar zelf wel mee als wandelaar of loop je als ouder, opa of oma met de kinderen mee. Of wellicht heb je vroeger, 60 jaar geleden, wel meegelopen tijdens de allereerste Ottersumse 4-daagse. Het begrip 'Jeugd 4-daagse' is in Ottersum niet meer weg te denken.

De organisatie is alweer druk bezig om van dit jubileumjaar weer een fantastisch evenement te maken.

Zo wordt er dit jaar de mogelijkheid geboden om nogmaals een dag mee te lopen en het verleden nogmaals te beleven. Vrijdag 7 juli 2017 organiseren wij dan ook een avond voor iedereen die een avond wil meelopen om nog eenmaal de tijd van weleer te beleven.

Jij loopt toch ook mee? Alleen of juist met een groep. Wellicht met je kinderen of kleinkinderen.

Natuurlijk staat het wandelen voorop, maar zijn er dit jaar allemaal extra's om te vieren dat de jeugd 4-daagse al 60 jaar wordt gehouden. De kinderen kunnen tijdens de jeugd 4-daagse kiezen uit de afstanden 2,5 – 5 – 10 of 15 kilometer.



Noteer de datum 5 tot en met 8 juli 2017 alvast in de agenda.

Wil je meehelpen tijdens de jeugd 4-daagse?

Meld je dan aan via onze website, waar tevens ook meer informatie te vinden is.

www.kvw-ottersum.nl

KONINGSTREFFEN 2.0



Weet u ook nog niet wat u dit jaar op Koningsdag gaat doen? Maar heeft u geen zin in drukbezochte braderieën of festivals? En bent u redelijk sportief aangelegd. Zoek dan niet langer en doe mee met het Koningstreffen in Ottersum. Waar verschillende teams uit de regio zullen strijden om de Köningscup maar waar er ook plaats is voor de gezelligheid die bij zo'n dag hoort. In navolging van het eerste Koningstreffen 2.0 zal er dit jaar ook weer een Koningstreffen georganiseerd worden. Afgelopen jaar werd er net als "vroeger" gestreden om de Köningscup, deze allereerste (of dus eigenlijk niet allereerste maar wel de allereerste 2.0 variant) editie werd gewonnen door vriendengroep De Nierskneuters, na een bloedstollende finale waar tot op de dag van vandaag over nagepraat wordt. Vriendengroep de Nierskneuters heeft al aangeven de prachtige wisselbokaal dit jaar zeker te gaan verdedigen.

Het Koningstreffen zal plaatsvinden op Koningsdag, donderdag 27 april 2017 vanaf 13.30. Locatie De Niersvallei Ottersum. Er zal gesport worden op 3 fronten volleybal, voetbal en korfbal. Na afloop zal er natuurlijk een prijsuitreiking zijn met de daarbij behorende drankjes en muziek. Teams moeten bestaan uit 6 personen van 16 jaar of ouder. Dus geef je op met je collega's vriendengroep, carnavalsvereniging, buurtvereniging, sportvereniging, vrouwenbond, ouderenbond etc. Hebben je vrienden geen tijd of zin om mee te doen? Opgeven kan met een aantal minder dan 6, dan zal de organisatie kijken of er van de losse aanmeldingen teams gemaakt kunnen worden

Aanmelden vóór 16 april

Via koningstreffen2.0@gmail.com inschrijfgeld bedraagt 15 euro per team en dient vooraf overgemaakt te worden op rekeningnummer: NL78RABO0140606068 t.n.v. Achates, o.v.v. Koningstreffen 2.0 en de teamnaam.

In de aanmeldmail graag vermelden:

Teamnaam + Contactpersoon + Telefoonnummer + e-mail adres.

Wij hopen velen van u te kunnen verwelkomen bij het Koningstreffen want zeg nou zelf, wie wil nou niet de Köningscup op z'n schoorsteenmantel hebben staan!

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via 06-13134460/06- 51337048 of koningstreffen2.0@gmail.com

DE OTTERSUMSE QUIZ

In navolging van vele dorpen in de omgeving heeft een groep van enthousiaste Ottersummers het initiatief genomen voor de grote Ottersumse Quiz.

De datum van de quiz wordt in het volgende DAGblad bekend gemaakt. Groepen, families, buurten en verenigingen kunnen zich dan aanmelden voor het testen van de kennis, diverse vragen en opdrachten over Ottersum en de hele wereld. Diverse categorieën op het terrein van de wetenschap, de geschiedenis en hedendaagse zaken passeren de revue! Welke groep mag zich een jaar lang slimste Ottersummer noemen?

Naast de eeuwige roem staat de quiz garant voor een avond van plezier, spanning en sensatie.

Wordt vervolgd!

GEZAMENLIJKE DODEN-

HERDENKING GEMEENTE GENNEP

Op donderdag 4 mei a.s. vindt de jaarlijkse gezamenlijke dodenherdenking plaats in Milsbeek. De herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden in de kerk, bij het burgermonument en het militaire ereveld, waar het gemeentebestuur kransen zal leggen.

De gemeente Gennep nodigt, naast diverse internationale gasten, al haar inwoners uit om hierbij aanwezig te zijn.

Programma donderdag 4 mei:

- ▶ **Vanaf 18.30 uur** wordt de kerk van Milsbeek (Kerkstraat 27) geopend en zal er zang klinken van zanggroep La Quatri.
- ▶ **Om 19.00 uur** vangt de oecumenische dienst aan, waarin de gevallen in woord en muziek worden herdacht.
- ▶ **Om 19.30 uur** is de oecumenische dienst afgelopen en start, onder begeleiding van het Gilde, de stille tocht vanaf de kerk naar het burgermonument op de hoek van de Kerkstraat/Langstraat.
- ▶ De stille tocht wordt vervolgd naar het militaire ereveld. **Om 20.00 uur** start hier de ceremonie met onder andere twee minuten stilte, het Wilhelmus, kransleggingen, een toespraak en een vendelgroet.
- ▶ **Omstreeks 20.25 uur** is de ceremonie afgelopen.

EVEN VOORSTELLEN: JANET RENDERS

Ze heeft de publieksprijs van de Songwedstrijd in Boxmeer gewonnen, heeft met haar oude coverband Alter Ego meer dan 40 optredens achter de rug en heeft zelfs samen met de regionaal bekende coverband Beethoven het podium gedeeld, onze zangeres uit Ottersum - Janet Renders.



Ik ben in groep 6 op de basisschool begonnen met gitaarles, maar daar ben ik toen ook weer mee gestopt, omdat ik noten spelen niet meer zo interessant vond.

Nadat ik op het Elzendaal College in Gennep voor muziek koos met het vak 'passies en dromen', heb ik mezelf weer gitaar akkoorden leren spelen en heb ik zangles genomen.

Kijk waar het me nu heeft gebracht; ik heb optredens met mijn nieuwe rockband The First Resort, wordt regelmatig gevraagd voor solo akoestische optredens in café/restaurants en studeer Muziektherapie aan de HAN in Nijmegen. Muziek heeft een mooie draai gegeven aan mijn leven, ik had vroeger niet kunnen zeggen dat ik dit allemaal zou bereiken.

Ik heb meegedaan met de songwedstrijd in 2015 waar ik de publieksprijs heb gewonnen, ik heb ook in Arnhem meegedaan aan een zangwedstrijd en heb die gewonnen. De hoofdprijs was geweldig; ik mocht 2 nummers meezingen met Coverband Beethoven op het Koningsplein tijdens de vierdaagsefeesten!

Sinds december 2016 heb ik met een 2e jaars student Muziektherapie een band opgestart; The First Resort. Wij spelen rock klassiekers en zijn bezig met eigen nummers te schrijven. De band bestaat uit drummer Twan Arts, gitarist Erik-Jan van Drieënhuizen, bassist Kimon Onassis en ikzelf als zangeres.

23 maart 2017 debuit

We maken 23 maart 2017 ons eerst debuit in Café Dollars in Nijmegen. We doen mee aan Rock'n'Roll Jonkies en staan 30 april ook op het podium in Westerbeek bij de Battle of Bands. U kunt ons vinden op facebook: [@thefirstresortnijmegen](https://www.facebook.com/thefirstresortnijmegen), we houden jullie op de hoogte! Ik heb ook een eigen facebookpagina: [@janetottersum](https://www.facebook.com/janetottersum).



Naast muziek ben ik nog actief bij Taekwondo vereniging Ma-Ryuk in Gennep, ik assisteer, geef les en train daar zelf. Ik heb in 2015 de zwarte band (1e dan) behaald. Daarnaast rij ik nog één keer in de week paard, maar kan helaas niet meer zoveel rijden als eerst, vanwege mijn drukke studie. Met mijn paard heb ik Z2 dressuur gereden.



INTERVIEW HUUB COOPMANS

60 JAAR INVALLEND DIRIGENT VAN ONS GREGORIAANS KERKKOOR

Hoe Huub dirigent werd van ons kerkkoor

Eind 1956 vertrok meester van Rens als dirigent en vroeg pastoor Geurts aan Huub of hij, net 20 jaar oud, invallend dirigent wilde worden. Huub was namelijk op Rolduc voorzanger geweest. Doordat Huub al eens, niet onverdienstelijk, gezongen had in het dorp, had zijn vader tegen zijn vrienden gezegd 'onze Huub komt ook bij het koor'. Door deze belofte heeft vader Thij, Huub gedwongen bij het koor te gaan. Dat was ook de enigste keer dat vader hem dwong.

Huub had wel als wens dat de koorleden zouden staan bij het zingen. Pastoor Geurts heeft dat toen geregeld. Verder vond Huub het niet moeilijk, want het waren allemaal vrienden en klanten uit de winkel. Er waren zo'n 30 leden, nu nog zo'n 15, die op vrijdag repeteerden en daarna de kroeg in gingen. Door Huub kwamen er toen ook meer jongeren bij het koor.

Al vrij snel kwam er een spannend moment voor Huub: het meerstemmig zingen bij het jubileum van koster Pubben.

Wat is het meest bijgebleven?

Dat waren de eerste Heilige Missen bij de priesterwijdingen. Dat was altijd met Pasen. Met Kerstmis waren er altijd meerdere diensten op 1 dag en na afloop kwam de pastoor en koster dan aan huis bedanken voor de inzet, dat vond Huub zeer speciaal en waardeerde hij enorm. Ook de vrouwen van de koorleden stonden achter hun mannen en er heerste een geweldig prettige sfeer. Huub heeft als dirigent 4 pastoors meegemaakt: Geurts, Jacobs, Paquaij en Schols.

Heeft het koor eigen inbreng?

Het gregoriaans ligt het hele jaar vast, op zondag moet dat gezongen worden. Maar de samenzang, Nederlandstalig gezongen met de gelovigen, dat is vrij. Huub heeft dit ingevoerd omdat hij dat belangrijk vond, dit deed hij samen met pastoor Geurts en kapelaan Dings. In de regio was Ottersum hierin uniek. Huub heeft toen zelf een bundel gemaakt met Nederlandse liedjes.

De rol van de kerk is veranderd en Huub vindt het positief dat de kerk minder voorschrijft, dat mensen hun eigen opvattingen kunnen beleven. Vroeger bemoeide de kerk zich overal mee. De parochie is belangrijk in de gemeenschap, samen dingen doen. Dit miste Huub enorm bij de laatste pastoor (Schols), dit heeft hij hem ook verteld, zonder overigens ruzie te maken. Schols zei dat het niet mag van de bisschop. Huub vindt als ze herder willen zijn, moeten ze ook naar de schapjes toe.

Wie is Huub Coopmans nog meer?

Een man van de gemeenschap. Is graag bij de raad van 11 geweest (17 jaar voorzitter), koor, museum, historische kring, politiek. Altijd leuk gevonden om dingen te organiseren. Huub was en is iemand die de gezelligheid opzoekt in het dorp, je houdt er relaties aan over. Ook heeft hij nog uitvoerend werk gedaan bij KVV en de kinderoptocht. Daarnaast heeft Huub in zijn werkzame leven als leraar Frans in Eindhoven voor de klas gestaan, al heeft hij nog getwijfeld om geschiedenis te gaan studeren.

Wat hij voor het dorp heeft gedaan

Huub is zeer actief geweest bij verschillende verenigingen; maar ook intermediair bij de problematiek destijds bij de paarden- en ponyclub. Samen met Piet Hermsen en Jan Coopmans de zaken geregeld voor de Ottersumse verenigingen in samenwerking met de beide zalen en gemeente. Verder niet te vergeten dat hij met Jan Vullings in de politiek gezeten heeft toen Ottersum nog zelfstandig was, ze waren lijst 6 met als slogan: "Voor succes, lijst 6". Ook heeft hij nog zitting gehad bij de St. Gregorius vereniging, bij de werkgroep voor ons dialect (met veel plaatselijke taalwetenschappers). Al met al een behoorlijk rijtje!

Ouderdom komt met gebreken, wat kan het dorp voor Huub betekenen?

"Gewoon doen en over de vloer komen". Het koor is zeer bezaagd met Huub en hij is dan ook gewoon lid gebleven. Huub is altijd blij als er mensen komen, ze worden dan ook zeer gastvrij ontvangen door Huub en zus Liesje. Ze wonen in hun grote huis aan de St. Janstraat, maar nu alleen nog maar op de beneden verdieping.

Hij ziet Ottersum als een prettige gemeenschap en hoort dit ook van andere mensen, je kunt hier gemakkelijk contact maken, ook als je hier van buitenaf komt wonen. Mensen vinden hier hun draai. Daarom is het hier goed wonen, met goede verenigingen, opbouwende verenigingen. Nadat Huub met pensioen ging heeft hij heel bewust ook wat dingen buiten het dorp gedaan zoals het museum, historische kring, dialectwoordenboek. Dan houd je daar ook contacten.

Huub, en Liesje, dank voor niet alleen de gastvrijheid, maar ook de vele jaren tomeloze inzet voor de Ottersumse gemeenschap.

Na de vastentijd kom ik terug voor een borreltje.

Sjaak Smits



TOEKOMST ACCOMMODATIES IN OTTERSUM

In 2016 heeft DAG samen met de gemeente een avond georganiseerd over de toekomst van de accommodaties in Ottersum. Met het oog op veranderingen in de maatschappij, vergrijzing van ons dorp en mogelijkheden van bestaande zalen en andere ruimten, ontstaan er mogelijk nieuwe en andere vragen met betrekking tot het gebruik ervan. De genoemde avond leverde te weinig conclusies op voor een vervolg. Vandaar dat DAG in samenwerking met de gemeente een vragenlijst heeft opgesteld voor alle verenigingen en gebruikers van accommodaties.

Van belang is dat verenigingen aangeven wat hun gewenste behoefte is op de langere termijn. Die verenigingen hebben inmiddels de vragenlijst ontvangen en we vragen met klem de lijsten in te vullen.

Verder moet er uit een groep van afgevaardigden van verenigingen een klankbordgroep gaan ontstaan, die zich samen met de gemeente gaat buigen over de uitkomsten. Uiteraard zullen er ook vanuit de gemeente gesprekken met alle eigenaren van huidige accommodaties gesprekken worden gevoerd over hun toekomstplannen.

Met dit initiatief hopen we zicht te krijgen op uw wensen met betrekking tot (gemeenschaps)accommodaties. Op naar een toekomstbestendig accommodatiebeleid!

BITCH PARKING ONLY

Ottersum, zondagmorgen bijna 09.00 uur. Zoals gebruikelijk ben ik weer, te laat, op weg naar mijn wekelijkse tennispartij. Daar verheug ik me elke keer weer op.

Net als ik haastig de Goorseweg van de Steffenberg op fiets, valt mijn oog op een bijzonder bord bezijden een parkeerstrook.

BITCH PARKING ONLY met in het klein eronder 'all other vehicles will be towed away'.

'Zo, dat is een pittig bordje', mijmer ik gniffelend. Bitch, een kreng, een rotwijf, gebruikt als een geuzenaam. Zoals Boeren, geuzennaam van PSV; Superboeren van De Graafschap; Joden van Ajax, en ga zo maar door. Ook op T-shirts worden scheldwoorden als geuzennaam gezet, zo zag ik laatst iemand met 'del' op haar shirt. Onwillekeurig kijk ik naar de auto's die er geparkeerd staan. Het is er maar één. Geen degelijke Opel, maar een blauwe Ka. Een afgrijselijk model, maar dat terzijde.

'n Klèèn stukske Ootersóms dialékt TUSSE CARNAVAL EN PÔSSE

De Dolle Daage zien alwèr vörbij. Schik gehad? Di.nk 't wél. Da betèèkent: de va.ste is wèr ien volle gang. Now din.kte gillie dat tèggeworrig niks mèr ân de va.ste gedaon wördt. Mar da is nie waar; ik heb de lètste daag veul mi.nse uut óns dörp gesprooke die dor toch nog iets ien wille betèèkene.

Ik zélf hèb vörgenoome van Aswoensdag tot Pôszaoterdag gèn foe.zel mèr te dri.nke. Én tot now toe ha.ld ik 't vol! Ko.st wènnig moeje.

Va.ste, da was vroeger wél a.nders. Alle snuupkes mósse ien 'n trömmelke én mè.j hadde geluk um d'r óp de zóndaaage van de va.ste één snuupke van óp te mugge èète. Mar mit Pôsse ging 't d'r óp los. Dan wier alles wat d'r ien 't trömmelke zat in één keer opgegèete, én dornao hadde wij buukpien. Van 't lékkere Pôsèete dat óns Moet mit veul ie.ver had klaorgemakt kreege wij nie veul mèr mit. Zo ging da vroeger.

Op 't èènd van dit ö.rste stukske dialékt nog 'n zin uut één van de Ooterómse dialékt dictees van 'n par jaor gelijje. 't Was toen drie wèèke vör Pôsse (halfva.ste). Uut de a.lde boeretied mit veul deegeleke ko.st.

"Vandaag is 't halfva.ste. Ovver drie wèèk mugge wij wèr klö.ntjeswèk, braojèrpel, brj mit kruud, sma.ltóttèramme, schokkelao, tuutèjjer en kojje èète, want dan is 't Pôsse!"

Allemól zoalig Pôsse én èt nie te veul èjjer! Lót 't óllie goe.d gaon.

Drikske



Ik weet ook wie er in de nabijheid wonen en heb zo'n vermoeden wie dat geplaatst heeft of beter gezegd 'hebben'. Want ik vermoed dat het er meerderen zijn. Meerdere jongere meiden, misschien oudere jongeren meiden. Zeker geen jongere ouderen of oudere dames.

Al fietsend beden ik de voorpret die er geweest is op weg naar uiteindelijke plaatsing van dat bord.

Of het effect heeft? Zou een argeloze automobilist op zoek naar een parkeerplaats deze plek mijden? Ik weet het niet, maar gezien de hoeveelheid geparkeerde auto's en het aantal lege plekken, zou ik zeggen van wel. En met de wethouder wonend in de nabijheid, wordt het ook geëdoogd. Misschien wel gehandhaafd? Ben benieuwd of ik hier een keer wielklemmen zie of dat er afgesleept wordt. Ik ga er zeker op letten.

Ton Arts

OTTERSUM BEDANKT!

Er is inmiddels natuurlijk alweer een hele tijd verstreken sinds het carnaval was, maar toch willen wij als carnavalsvereniging er in dit DAGblad nog heel even op terug komen.

Wij willen namelijk op deze plaats (ook namens onze geweldige Prins Koen I) heel Ottersum bedanken voor een fantastische carnaval.

We hebben afgelopen carnaval weer kunnen zien hoe goed Ottersummers zijn in het vieren van een feestje. Van heel jong tot op meer gevorderde leeftijd. Van tamelijk vroeg tot heel erg laat. Tijdens de carnaval is heel Ottersum weer op de been geweest om samen met ons te feesten en daar zijn we iedereen heel dankbaar voor.

Dus, vrijwilligers, sponsoren, kasteleins, feestvierders en alle anderen: nogmaals bedankt voor een geweldige carnaval!

Graag zien we iedereen volgend jaar weer tijdens de carnaval, maar natuurlijk ook al wat eerder, namelijk op ons Ossebraadfeest op 9, 10 en 11 juni!

De Maskotters

De Bibliotheek helpt bij belastingaangifte

Mensen die hulp nodig hebben bij de belastingaangifte of toeslagen aanvragen, kunnen van 1 maart tot 1 mei terecht in de Bibliotheek. Samen met de gemeente Gennep en de KBO Heijen biedt BiblioPlus belastingspreekuren in de Bibliotheek om mensen te ondersteunen. Deze service is gratis. Voor mensen die zelf aangifte willen doen, biedt de Bibliotheek gratis computer- en internetgebruik. Hulp bij aangifte en computerfaciliteiten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor wie geen lid is van de Bibliotheek.

Belastingspreekuur

In de maanden maart en april kan iedereen in de Bibliotheek Gennep gebruikmaken van het belastingspreekuur. Vrijwilligers van KBO Heijen bieden informatie en advies bij aangifte en toeslagen. Dat is op de woensdagen 22 maart, 5 en 19 april van 9.30 tot 11.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de balie in de Bibliotheek of telefonisch.

Bibliotheek Gennep, Ellen Hoffmannplein 2, tel: 0485- 511 220

foto: Frank Wouters



1967 - 2017 50 JAAR KBO OTTERSUM

DE KBO ANNO 1967 - 1992

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat onze KBO-afdeling in Ottersum is opgericht.

In het verslag van de oprichtingsvergadering op 12 januari 1967 staat dat "in aanwezigheid van 41 bejaarden de bejaardenvereniging is opgericht". Kort daarna wordt een lokaal van de oude meisjesschool in 't Stepke ter beschikking gesteld, de "bejaardensociëteit". Citaat: "De eerste doelstelling is hiermede bereikt, onze bejaarden bij elkaar brengen en hun wekelijks enige gezellige uren bezorgen".

1992: Het ledental is gegroeid van 41 naar 160. De toenmalige voorzitter schrijft "dat de KBO geen oubollige club is, maar een actieve, herkenbare organisatie die met haar tijd is meegegaan". Het woordje "bejaard" komt niet in het verslag voor. Lovenswaardige woorden van 25 jaar geleden!

De KBO anno 2017

Ons ledenbestand is inmiddels gegroeid naar ruim 350 leden. De club van de KKK (kienen-kaarten-keuvelen)... das war einmal! Aan de "K" van "katholiek" hangt geen geloofslabbel meer. Elke 50-plusser kan een stoel bij ons aanschuiven en is welkom. In de soos wordt nog steeds in gemoedelijke sfeer door ouderen gekaart en gebridget. Wekelijks wordt er gebiljart, koersbal en jeu-de-boule gespeeld en computercursussen gegeven. Maar er is nog een ander gevarieerd aanbod aan activiteiten, aan gezonde inspanning en ontspanning. Er is een breed scala aan themabijeenkomsten, er worden reizen georganiseerd, gefietst en wekelijks gewandeld in groepsverband... U hoeft nooit alleen te zijn. De ouderenverenigingen in de gemeente werken hierin nauw samen en openen elkaars deuren. Een kookcursus voor mannen, 'n leesclub, 'n eigen "huuskamer"? Er zijn talloze ideeën!

Je bent zo oud als de ander je voelt

Zijn we oubollig? Dacht het niet! De senior van nu wil jong blijven én oud worden tegelijk.



In deze veranderende en onzekere tijd is de behoefte aan een eigen accommodatie zeer urgent. Onze doelgroep heeft elkaar straks (nu?) heel hard nodig. Elke vitale 50-plusser zal ooit een kwetsbare oudere zijn. Iedereen om ons heen heeft het druk-druk-druk, zeker onze kinderen en kleinkinderen. Juist dán is het fijn te kunnen leunen op een groep mensen die je helpt achter de "sanseverias" vandaan te komen.

Als de tijd vliegt, vlieg mee...

Wij voelen ons al 20 jaar heel goed thuis in Café-Zaal de Pub. Toch is het onze droomwens ooit te kunnen beschikken over een eigen ontmoetingsplaats, een eigen "huuskamer" waar ouderen vrijuit binnen kunnen lopen voor een kop koffie en een praatje.

In de gemeente schieten de "huuskamers" als paddenstoelen uit de grond. Niet in óns dorp! Nog niet!

Dan pas kunnen we echt spreken over een dorp dat leefbaar is voor de 1e en 3e jeugd en alles wat daartussen zit. Dan is de cirkel pas echt rond.

We hopen dan ook dat de gemeente samen met de KBO, de DAG en Destion, binnen afzienbare tijd hierop een antwoord zoekt en wel zodanig dat we hiermee ook daadwerkelijk verder kunnen.

Maar eerst is het tijd voor feest op zaterdag, 29 april 2017 in Zaal de Pub.

Onder het genot van een drankje en een cabaret-buffet vieren wij samen met onze leden het 50-jarig jubileum van de KBO Ottersum. Het programma is gevarieerd, van ingetogen tot gezellig en hilarisch. We brengen een jubileumboek uit en er is een mooie fototentoonstelling. Tijdens de receptie van 15.30 – 16.30 uur is iedereen welkom!

NOG IEFKES KIE.KE BĪJ:

Rechts van de Siebengewaldseweg ligt midden in de akkers een strook met bomen en struiken. Op het eerste oog niet heel bijzonder, ik heb me vaak afgevraagd waarom de boer het zaakje nooit had "gladgestreken". Maar oei, wat een misser! Achter het groen blijkt zich een prachtig natuurgebiedje te bevinden: het Riet, woonplaats van talloze bijzondere diersoorten.



Een paar honderd meter verderop, aan de andere kant van de Looiseweg, wonen een paar duizend padden. Zij ondernemen jaarlijks de reis naar hun geboorteplek in Het Riet. Voor de vrouwtjes een zware aangelegenheid, voor de mannetjes een plezierritje, want ze zitten bij de vrouwtjes op de rug.

Op deze zaterdagmorgen is een twintigtal mensen druk in de weer in het bos langs de Looiseweg. Het zijn de leden van de plaatselijke afdeling van het IVN, het Instituut voor Natuur, Educatie en Duurzaamheid.

Vandaag wordt er een versperring langs de Looiseweg gebouwd, die er voor zorgt dat de padden met geen mogelijkheid bij de Looiseweg kunnen komen. En da's maar goed ook, want in eerdere jaren overleefde de helft van de populatie de oversteek niet.

Na enkele uren graven en werken wordt er een variant van een kleine Chinese muur zichtbaar, waar Trump nog een puntje aan kan zuigen: een onneembare barrière voor de



padden, kikkers en salamanders. Bij hun zoektocht naar een doorgang vallen ze uiteindelijk in een van de emmers, die om de twintig meter zijn ingegraven. En dan is het heel simpel om de emmers de weg over te dragen, waarna de reizigers hun tocht kunnen vervolgen. Dagelijks inspecteren de IVN-leden hiervoor de emmers langs het 400 meter lange traject.

Als alles geplaatst is verzorgen de bewoners van de Looiseweg tradiegetrouw de catering, ik kan me zo voorstellen dat zij de aanwezigheid van zo'n scherm ook wel weten te waarderen...

Arthur Vaanhold



Als u een interessant onderwerp weet of heeft om "iefkes te komme kie.ke", laat het dan weten aan de redactie!

DAGblad nummer 9 verschijnt halverwege juni, graag jullie tekst/foto's vóór 31 mei sturen naar: dagbladottersum@gmail.com



Voor meer informatie:

www.dagottersum.nl/dagbladottersum@gmail.com

Redactie: Jos Gröniger, Marcel Janssen, Marc-Jan Janssen, Sjaak Smits, Leny Stams, Arthur Vaanhold

U kunt het DAGblad halen bij: De Pub, Bakker Arts, Kapper Theo, Huisartsenpraktijk, De Reiziger, Bert Janssen, 't Ottertje, Plaza, Multimate, VVV Gennep, Achates, Groentewinkel ten Haaf, Heldro, Bij Koos, 't Swaantje